



Digitale Ontmoeting, jaargang 6, nummer 14, 7 Oktober 2023

De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 28 oktober 2023.
U kunt tot en met donderdag 26 oktober kopij (het liefst in WORD) mailen naar kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in 2023 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven en zijn ook online te zien via onderstaande link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp>
De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.

	ICAD Zondag 8 oktober	Zondag 15 oktober
Voorganger:	Ds. A. Verhoeven	Ds. A. Matser
1 ^e collecte:	Wijkkerk	Wijkkerk
2 ^e collecte:	Wijkdiaconie/ICAD	Wijkdiaconie
Organist:	E. van Dalum	A. den Braber
Autodienst:	O. Buitendijk 06 14742883	W. Huijser 06 83576748
	Zondag 22 oktober Vredesweek	Zondag 29 oktober
Voorganger:	Ds. Mw. Timmers	Ds. J. Amesz
1 ^e collecte	Wijkdiaconie	PKN Missionair jongeren
2 ^e collecte	Wijkkerk	Wijkdiaconie
Organist:	K. Schoolenberg	E. van Dalum
Autodienst:	A. van der Torre 06 20723079	A.Gille 06 3609041

Zondag 8 oktober Dienst in de 5 havens aanvang 10:30 uur o.l.v. Ds. E. A. v. Halsema, Heilig Avondmaal



In de kleine kast in de hal staan vijf rode boeken met de titel "Ontmoeting" met twee jaartallen. De boeken bevatten de samengebonden edities van ons kerkblad "Ontmoeting". Het eerste deel (1993-1995) bevat het eerste nummer van het kerkblad. Op 10 september 1993 verscheen het eerste nummer van de Ontmoeting, In het voorwoord schreef de redactie,

"U hebt het eerste nummer in handen van ons eigen kerkblad voor de Wijkgemeente Zevenkamp. Een half jaar van nadenken, puzzelen, telefoneren, mensen werven vergaderen en van alles en nog wat regelen ging eraan vooraf, maar nu is het dan zover: we hebben een eigen kerkblad!"

Het blad verscheen om de twee weken en werd bij alle betrokken gemeenteleden bezorgd. Op woensdagavond was de inleverdatum en een week later op vrijdag kwam een nieuwe nummer uit. De bedoeling van het kerkblad was

"het inspelen op al het reilen en zeilen binnen de gemeente, zodat iedereen weet wat er binnen de Ontmoetingskerk speelt. Een wijkblad voor en door gemeenteleden die bij de Gereformeerde of Hervormde kerk in Zevenkamp wil horen."

Het kerkblad verving het weekbulletin. De kerkbladredactie bestond uit zes gemeenteleden! En de kosten fl 17,50 per jaar per ontvanger.

Het woord van de dominee ontbreekt niet in het nieuwe kerkblad,

"Communicatie heeft te maken met communio, gemeenschap. Zo wordt ons hier een middel geboden om de gemeenschap met elkaar te versterken en nieuwe mensen hierin te betrekken. Die kans laten we toch zeker niet liggen?"

In het eerste nummer stonden de verschillende rubrieken:

kerkdiensten, na de diensten in de Ontmoetingskerk, verantwoording giften, startweekend (spellen voor jong en oud, gezellige avond voor de jeugd en kerkdienst), koor, van het jeugdwerk, uit de gemeente, agenda van activiteiten, kerktelefoon, rubrieken van diaconie en kinderen, het Bijbelleesrooster, krantenartikelen, belangrijke adressen en kleine advertenties van gemeenteleden.

In een volgend nummer begint het blad met een gebed uit de "jeugdoudelingen-krant". Een nieuwe rubriek is "uit de kerkenraad". De gespreksonderwerpen uit de vergadering zijn:

hervervkiezing van de voorzitter, kerktelefoonuitzendingen (doordeweeks) met meditaties, gebruik van de ruimten in de Buskesschool, tekort aan ambtsdragers, contactgroep, goede doel waarvoor gespaard wordt (Afrika), 10 jarig bestaan Ontmoetingskerk.

Bij het laatste onderwerp schrijft de notuliste,

"In november bestaat de kerk 10 jaar. Aan de oproep in het Weekbulletin om een commissie samen te stellen die hiervoor een en ander organiseert, is helaas geen gehoor gegeven. De werkdruk binnen de raad is zo hoog, dat ook zij geen mogelijkheden ziet om op korte termijn iets te organiseren. Afgesproken is op 7 november even stil te staan bij dit jubileum. Indien haalbaar zal dan in november 1994 iets georganiseerd worden, waarbij diverse groeperingen uit de wijk zullen worden uitgenodigd."

Doorbladerend naar november - een jaar later - lees ik in het nummer van 28 oktober, een artikel over 10 jaar Ontmoetingskerk (geschreven door de scriba). Het artikel begint met een citaat uit de uitnodiging voor de ingebruikneming van het gebouw,

"En binnenkort is het zover: een eigen kerkgebouw - de Ontmoetingskerk. De bouwcommissie kerkgebouw Zevenkamp hoopt dat het eigen kerkgebouw zal uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor velen in de wijk Zevenkamp". (1983)

In het vervolg merkt de scriba op,

"Inmiddels is die kerk alweer zo'n tien jaar lang die bedoelde ontmoetingsplaats en daar willen we op 6 november a.s. bij stilstaan."

Opvallend genoeg volgt er geen meditatie maar een overzicht van data en cijfers. "Achter al die data en cijfers stonden en staan echter mensen. Enkel van de eerste bewoners van Zevenkamp vormden immers al in 1979 een commissie met als doelstelling ook in hun wijk kerkruimte te creëren. Het is aan die mensen te danken dat binnen 4 jaar de eerste paal kon worden geslagen voor het huidige gebouw".

Op zondag 6 november na de kerkdienst is er een jubileumprogramma met koorzang ("Come Together"), borrel, koudbuffet, videopresentatie over de diverse organisaties die binnen de kerk werkzaam zijn, triviantspel, samenzang (met een "kerkelijke disk-jockey") en sluiting om 15.30 uur.

Tussen alle verhalen, aankondigingen en verslagen vond ik een kleine passage die mij trof. De naam Ontmoetingskerk ontstond al in 1982. De wens van de bouwcommissie was dat "de plaats een plek van ontmoeting zou worden en een voedingsbodem van waaruit we onderweg willen gaan".

Inderdaad, de Ontmoetingskerk is een ontmoetingsplek in de wijk van waaruit wij onderweg gaan. Al 40 jaar!!!

Jils Amesz

Bedankt!

Op zondag 24 september heb ik een mooie bos bloemen mogen ontvangen. Hiervoor hartelijk dank

Met vriendelijke groet,
Gerard Agtersloot

Dank voor de bloemen die ik vanuit de kerk mocht ontvangen. Het was een prachtige kleurrijke bos.

Met een dankbare groet,
Koos



Bedankt!

Op zondag 10 september werden wij verrast door Dineke die de bloemen uit de kerk kwam brengen. Dat was voor ons een fijn steuntje in de rug nadat de donderdag daarvoor de moeder van Ineke was overleden.

Al sinds maart zijn wij met onze beide moeders veel in de weer geweest: ziekenhuis opnames, naar een zorghotel en van het zorghotel naar een appartement in een zorgcomplex. Vele verhuizingen dus in een korte en onzekere tijd. Een bloemetje als teken van verbondenheid deed ons dan ook goed!
Hartelijke groet van Ineke en Marcel Kleiman

Gesprekskring

Gesprekskring rond het boek 'Eindelijk volwassen.
De wijsheid van de tweede levenshelft'

Deze herfst en winter komen we maandelijks bij elkaar om ons te laven aan het gedachtegoed van theoloog en ethicus Frits de Lange.

Op 5 avonden of middagen gaan we op weg met De Lange, die ons uitdaagt om onszelf te relativieren en te onthechten van patronen en waarden die eerder in ons leven van belang voelden maar nu wellicht aan herziening toe zijn.

Op de achterflap van het boek schrijft de Lange: "Ik wil met dit boek een voorstel doen voor een ander script voor de tweede levenshelft,

dat je helpt om er zin in te krijgen.”

In dit andere script schetst de Lange het beeld van de wijze oudere. De oudere die zichzelf beter heeft leren kennen en daardoor met mildheid naar zichzelf en de ander kan kijken. Een dergelijke wijsheid en mildheid helpt om met meer compassie naar de wereld te kijken, je in te spannen voor toekomstige generaties en minder bang te zijn om te sterven.

Eerste bijeenkomst is op donderdagavond 19 oktober om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Jils

Diaconale informatie

Datums om alvast in de agenda te zetten

25-10 - Wijkactiviteit de Regenboog, deze stat in het teken van het 40-jarig jubileum

27-10 - Samen Eten + Workshops

29-10 – Jubileumdienst Ontmoetingskerk m.m.v. het gelegenheidskoor o.l.v. Ad Uijtendenwilligen



20 oktober extra LEGO- middag in de Ontmoetingskerk, kom ook helpen!!

Jongstleden maandag 18 september lagen op ruim 8 tafels bergen met Lego-steentjes. Op de tafel in de hal lagen verschillende bouwboekjes met allerlei items zoals: politieauto, motor, truck,

vliegtuig enz. Aan de hand van zo'n bouwboekje ging je opzoek naar alle bijbehorende onderdelen tot het item helemaal compleet was. Het was leuk om te doen maar vooral tijdrovend. Aan het eind van de middag waren er 3 items compleet en 5 incompleet en nog heel veel bouwboekjes te gaan. Daarom hebben wij besloten om nog een Legomiddag te organiseren en wel op **20 oktober**, dat is in de herfstvakantie van midden Nederland. We hopen zo op een bredere opkomst van jong en ouder. U weet de opbrengst van de verkochten complete pakketjes is bestemd voor stichting Nepali Childeren, het gezamenlijk project van het College van Diakenen binnen Rotterdam-Noordrand. We starten **20 oktober** om **14.00 uur**, doe ook mee voor de kinderen in Nepal!

Informatie bij de collecte van:

Zondag 22 oktober Wereldvoedseldag

Wereldvoedseldag is een dag waarop voedsel centraal staat en er wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld wordt gevraagd. Deze dag wordt jaarlijks op 16 oktober gehouden De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties organiseert activiteiten en conferenties rond wereldvoedseldag

waaraan ongeveer 150 landen meedoen. Meer dan 840 miljoen mensen in de wereld hebben dagelijks niet genoeg voedsel en schoon drinkwater. Inmiddels weten we dat ook in onze stad en in onze wijk veel mensen kampen met onvoldoende inkomen om o.a. genoeg voedsel te kunnen kopen. Onze Minimarkt buiten het hek staat meestal leeg, ondanks dat we het 3x per week vullen. Niet alleen met voedingsmiddelen maar ook met verzorgingsproducten. Daarom is deze collecte bestemd om voedings- en verzorgingsproducten te kopen om de Minimarkt te kunnen blijven vullen.

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken, t.n.v. **Wijkdiaconie Zevenkamp**: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk!



Wijkactiviteit De Regenboog in de Ontmoetingskerk

Woensdagmiddag 27 september stond de wijkactiviteit in het teken van het maken van kerstkaarten die met envelop en postzegel worden toegevoegd aan de voedselbankpakketten rondom kerst. Sommige dachten dat het voor hen te moeilijk zou zijn, maar dat viel reuze mee. Iedereen kreeg er plezier in om de tafels te vullen met zelfgemaakte kaarten, wat resulteerde in de geweldige opbrengst van ruim 210 kerstkaarten.



Iedere laatste woensdag van de maand van 12.00 uur – 16.00 uur, waarbij we om 12.30 uur starten met een lunch.

Programma voor: 25-10 – Pub quiz, we duiken in de geschiedenis van 40 jaar Zevenkamp

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

Overzicht collectes september en oktober

10-09-2023	Wijkdiaconie en Geestelijke Verzorging Vijf Havens	€ 43,30
17-09-2023	Wijkdiaconie	€ 12,00
17-09-2023	Wijkkerk	€ 10,70
24-09-2023	Wijkkerk	€ 22,70
24-09-2023	Wijkdiaconie	€ 22,00
01-10-2023	PKN Kerk en Israël	€ 34,20
01-10-2023	Wijkdiaconie	€ 9,75
01-10-2023	Rode halve maan Marokko en Libië	€134,40



Afscheid



Na 42 jaar aan de Harp een nieuwe start in Berkel waar we vanaf september 2023 zijn te vinden.



Ons nieuwe adres is:
Ria en Piet Sickmann
Christiaan Eijkmanstraat 78
2652 JS Berkel & Rodenrijs

Telefoonnummers:
06-24425005/06-23984395

Email:
pjsickmann@hotmail.com
r.sickmann@hotmail.com

Na een hele lange tijd in Zevenkamp te hebben gewoond gaan we de wijk verlaten

Met veel plezier zijn we met de gemeente Zevenkamp verbonden geweest.

In het begin hebben wij als eerste kerklocatie het huidige Wartburg college gehad.

Later is de Ontmoetingskerk gekomen waar onze zoon de eerste dopeling was bij ds Duisterhof.

Nu zoveel jaar later gaan we ons dan vestigen in Berkel & Rodenrijs. Ongetwijfeld zullen we nog wel eens langskomen of komen we elkaar bij een andere gelegenheid tegen.

Iedereen het allerbeste toegewenst en wellicht tot ziens.

De nieuwe website: hij is in de lucht



Na een aantal maanden van ontwerpen en design is de Website van de Ontmoetingskerk Zevenkamp vernieuwd. Onder aanvoering van Suzanne Huijer heeft de werkgroep Website een prachtig resultaat neergezet welke nu voor iedereen te bezoeken is.

Het adres is:

<https://www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl/>

Op de site vindt u de komende activiteiten zoals kerkdiensten, een link naar kerkdienstgemist.nl, maar ook informatie over de diverse activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk.

Aad Gille en Suzanne zullen de website onderhouden, dus als u relevante informatie, opmerkingen of vragen over de website heeft, kunt u die doorgeven via de e-mail:

webmaster@ontmoetingskerkzevenkamp.nl.

Veel plezier met het bezoeken van de website.

Namens de website werkgroep
Suzanne Huijer en Aad Gille

In Memoriam Bertus Tuk

Op de kaart van Lambertus Tuk staan acht woorden die aangeven wie Bert is voor zijn kinderen en kleinkinderen: levensgenieter, creatief, eigenwijs, sociaal, geduldig, krachtig, behulpzaam en onvervangbaar. En zelf zou ik er twee aan willen toevoegen, trouw/betrokken-gemeentelid en fietsenmaker. En misschien zijn er nog wel veel meer, behulpzaam, ondeugend ...

Voor de buurt en kerkleden was Bert de fietsenmaker. Je bracht je fiets met een lekke band, slag in je wiel naar zijn heiligdom - het schuurtje - en hij repareerde je tweewieler. Was hij klaar met zijn karwei ontving je een telefoontje, je kon je fiets ophalen. En aan de hand van enkele aantekeningen - in een mooi handschrift vertelde wat hij had gedaan en wat de kosten waren. En daarna dronk je samen een pilsje - als je om half vijf langs kwam stond de pils al koud.

Als er geen onderdeel meer beschikbaar wel zocht hij geduldig naar een oplossing. Hij was creatief, hij kon van alles maken, bedenken van iets wat er niet meer was - hij kon ook mooi tekeningen.



Toen ik pas dominee was in Zevenkamp leerde ik Bert kennen als een eigenwijze prater niet snel of eigenlijk nooit toegeven dat hij on-gelijk had. Heel soms deed hij dat wel maar dan kwam er toch altijd nog een "maar". Op busreisjes van de diaconie - waarin hij zeer actief was - leerde ik hem kennen als een sociale man, begaan met de mensen, aandachtig, attent. En geduldig - kijken wat hij kon - en als je op een zomeravond over het Schoutbontenbal-pad fietste zat hij achter het huis aan de waterkant starend naar de dobber van zijn hengel.

Na een kort ziekbed is Bert op 17 september jl. overleden. Op de begraafplaats OudKralingen is hij begraven. De kinderen en kleinkinderen danken allen die betrokken waren bij de uitvaart van hun vader en trotse opa. Voor de komende tijd wensen wij de familie en vrienden van Bert Gods nabijheid en troost.

dominee Jils



Ontmoetingsmiddag op zondag 12 november 2023 in Open Hof.

Ds Wim in 't Hout zal ons deze middag vertellen over zijn pelgrimage naar Assisi in het najaar 2022.

Voor deze ontmoetingsmiddag wordt u van harte uitgenodigd waarin Ds Wim in 't Hout ons zal meenemen op weg te gaan aan de hand van zijn pelgrimage van Kevelaer tot Assisi. Een voettocht van maanden door Duitsland, Oostenrijk en Italië.

Daar "op weg zijn" zoveel diepte en ervaring geeft, zijn er altijd pelgrimages geweest. Het werpt je terug op jezelf en vragen rijzen onderweg en zetten tot nadenken. Ds Wim in 't Hout deed zijn pelgrimage als ritueel, als spirituele tocht in de voetsporen van St. Franciscus en als reflectie op zijn levensloop. Zijn medepelgrims (ook uit Open Hof!) die een gedeelte met hem meeliepen zullen ook over hun ervaringen vertellen. Het belooft een boeiende middag te worden en we hopen velen van u te mogen verwelkomen.

Datum: zondag 12 november 2023 in Open Hof Hesseplaats 441 in Rotterdam-Ommoord. Inloop 14.30 uur en de middag eindigt om ongeveer 16.30 uur. Ontmoetingsmiddagcommissie, Maartje Greevenbosch en Henny Muilwijk

Jonge zangeres op Marktconcert Open Hof

Op woensdagmorgen 11 oktober is er een Marktconcert met de sopraan Aida Barberena. Uit Nicaragua afkomstig, is ze voor haar zangstudie naar Rotterdam gekomen. Met Willem Blonk aan vleugel en orgel zingt ze

muziek van Händel, Mozart ('Laudamus te' en een aria van de Gravin uit Figaro) en Puccini (twee aria's uit La Bohème).
De Marktconcerten zijn gratis toegankelijk, deels uit de collecte na afloop en deels door Cultuur Concreetj bekostigd. Welkom in Open Hof aan de Hesseplaats 441.
De tijd van het concert: 11.00 tot ongeveer 11.40 uur.

Jonge zangeres op Marktconcert Open Hof

Op woensdagmorgen 11 oktober is er een Marktconcert met de sopraan Aida Barberena. Uit Nicaragua afkomstig, is ze voor haar zangstudie naar Rotterdam gekomen. Met Willem Blonk aan vleugel en orgel zingt ze muziek van Händel, Mozart ('Laudamus te' en een aria van de Gravin uit Figaro) en Puccini (twee aria's uit La Bohème).
De Marktconcerten zijn gratis toegankelijk, deels uit de collecte na afloop en deels door Cultuur Concreetj bekostigd. Welkom in Open Hof aan de Hesseplaats 441.
De tijd van het concert: 11.00 tot ongeveer 11.40 uur.

Verklaring Digitale Ontmoeting t.b.v. Algemene verordening gegevens bescherming.

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens in de Digitale Ontmoeting, welke op de website is terug te vinden. Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van de Digitale Ontmoeting. Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw bericht in de gelegenheid te stellen om met u in contact te komen.

Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via kerkbladontmoeting@gmail.com.

Vandaag lezen wij...



[Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2023](#)

Stop de persen!

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting 2e helft 2023

Nr 15 deadline kopij: 26 oktober, verschijnt 28 oktober

Nr 16 deadline kopij: 16 november, verschijnt 18 november

Nr 17 deadline kopij: 7 december, verschijnt 9 december

Belangrijke adressen	Overige	Geven
Ds. J. Amesz T: 010-228 09 39 E: jga919@xs4all.nl	Coördinatie Autodienst: A. Gille T: 06-36090417	Algemene kerkelijke giften: NL13 RABO 0133 5866 69 t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand met vermelding gift of gift NN
Kerkgebouw: Ben Websterstr.1 T: 010-421 52 87	Ontmoeting: E: kerkbladontmoeting@gmail.com	Diaconale giften: NL58 RABO 0311 8261 72 t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp-Rotterdam
Gebruik kerk: J. Berghout T: 06-11412722	Sleutel Kerk af te halen bij: M. Kleiman Cole Hawkinpad 3 T: 010-455 40 21	Kerkbalans: NL67 RABO 0373 7223 89 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand
Scribaat: F. Woudenberg T: 06-414 69 365 E: scriba.pkn.7kamp@gmail.com		
Ledenadministratie: G. Boot E: krudde.boot@gmail.com T: 06-224 32 707		

This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

nonprofit · Ben Websterstraat 1 · Rotterdam, ZH 3069 XJ · Netherlands

