

Onderwerp: Digitale Ontmoeting, jaargang 6, no 17, 9 dec 2023

Datum: zaterdag 9 december 2023 om 11:21:07 Midden-Europese standaardtijd

Van: Ontmoetingskerk

Aan: obtndijk@telfort.nl



Digitale Ontmoeting, jaargang 6, nummer 17, 9 december 2023

De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 30 december 2023.
U kunt tot en met donderdag 28 december kopij (het liefst in WORD) mailen naar kerkbladontmoeting@gmail.com Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in 2023 zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven

en zijn ook online te zien via onderstaande link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp>

De uitzending begint ca. 5 minuten voor de eredienst.

	Zondag 10 december 2^e Advent	Zondag 24 december Kerst avonddienst 19:30
Voorganger:	Ds. G. Koelman	Ds. J. Amesz
1 ^e collecte:	Wijkkerk	-
2 ^e collecte:	Wijkdiaconie	-
Organist:	A. Den Braber	A. van Driel
Autodienst:	G. Agtersloot 010 4209693	-
	Zondag 17 december 3^e Advent	Zondag 24 december 1e Kerstdag
Voorganger:	Ds. A. Matser	Ds. J. Amesz
1 ^e collecte	Wijkdiaconie	Hulp kinderen wereldwijd
2 ^e collecte	Wijkkerk	Wijkkerk
Organist:	K. Schoonenberg	A. Uijtdewilligen
Autodienst:	O. Buitendijk 06 14742883	A. Gille 06-36090417
	Woensdag 20 december Senioren Kerstviering aanvang 12:30 – 16:00	Zondag 31 december Oudejaarsdag
Voorganger:	Ds. J. Amesz	Ds. J. Amesz
1 ^e collecte:	Diaconie	Wijkkerk
2 ^e collecte:		Wijkdiaconie

2 ^e collecte:	-	wijkdiaconie
Organist:	K. Schoonenberg	A. Uijtdewilligen
Autodienst:	-	A. v d Torre 06-20723079
	Zondag 24 december 4^e Advent	Zondag 7 januari
Voorganger:	Ds. J. Amesz	Ds. D. Rietveld
1 ^e collecte:	Wijkkerk	Wijkdiaconie
2 ^e collecte:	Wijkdiaconie	Wijkkerk
Organist:	E. van Dalum	-
Autodienst:	A. v d Torre 06-20723079	Wim Huijser 06-83576748

Zondag, 10 december, dienst in de 5-Havens; aanvang 10.30 uur
o.l.v. Ds. E.A. van Halsema



Wachten en verwachten

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt! (NLB 461)



Een voor een steken wij op zondag de adventskaarsen aan. De adventstijd is aangebroken. Het is de tijd van wachten en verwachten van wat gaat komen, de verwachting van een Kind.

Aan verwachten is een doel gekoppeld en in deze tijd verwachten wij allemaal hetzelfde: het kerstfeest als het feest van de geboorte van een kind in een stal in het dorpje Bethlehem. En wat verwachten wij op het feest zelf? Een "witte kerst"? Een rijk gedekte tafel bij het kerstdiner of een paar gezellige dagen met de familie? Een sportieve wintersportvakantie met vrienden? Een paar dagen van onthaasting? Of een moment van warmte en aandacht in een tijd van duisternis, van eenzaamheid en stilte? Verwachten doen wij allemaal met elkaar, maar met Kerst hebben wij allemaal ook onze eigen verlangens. En dat is niet alleen in het huisgezin, of in de familie maar ook in de kerk of in de wereld om ons heen.

Allemaal verwachten wij de blijde boodschap van de geboorte van het Kind te horen. En allemaal hopen wij door dezelfde boodschap van de Herders tot in ons binnenste te worden geraakt. Immers met ons verstand is de boodschap van de engel niet te begrijpen maar ze kan wel in ons de vlam van ons kerstgezing aansteken. Desondanks weten wij ook dat wij allemaal verschillend zijn en ons op verschillende manier door het Licht van de kaars laten raken. Voor de een betekent dat wanneer de woorden van "Stille nacht" en "Ere zij God" worden gezongen, voor een ander wanneer de eredienst een feestelijke dienst wordt en voor nog een ander wanneer in de preek een antwoord wordt gevonden op de vraag wat verwachten wij met kerst?

Vol verwachtingen gaan wij in de kerstavond (om 19.30 uur) of op kerstmorgen (om 10.00 uur) naar de kerk. En onze verlangens zijn uniek en oprecht. En wij mogen met al onze verwachtingen van vrede en vreugde uitzien naar zijn ster, langs komen in zijn stal en Zijn aanwezigheid in ons midden ervaren. Geraakt door dat wonder verwacht God dat wij – met onze eigenaardigheden en bijzonderheden – ervaren het wonder dat de hemel de aarde raakt. Het wonder dat de Koning komt naar ons, naar ons allemaal. Wij kunnen met verschillende verwachtingen naar de kerk gaan, maar geraakt door zijn komst zijn wij aan elkaar verbonden. Als wachters kijken wij uit op de geboorte van de Koning met de Naam die ons in God met elkaar verbindt, Immanuël.

Jils Amesz

Voor de agenda



Op dinsdagavond - 12 december - om 20.00 uur komt de kring GeloofABC bij elkaar in OpenHof. Het gespreksthema is "Jezus van boven". Wees welkom!

Op donderdagavond - 14 december - bespreekt en overdenkt de leeskring "Eindelijk volwassen" het tweede hoofdstuk uit het boek van Frits de Lange. De bijeenkomst is in de Ontmoetingskerk en begint om 20.00 uur.

Bedankt!

Hallo en dank jullie voor de bloemen. Het was een hele verrassing. Het was op de valreep, was mij aan het voorbereiden om weg te gaan. Mijn kleindochter woont in Hellevoetsluis. Ben nog niet zo lang gast in jullie gemeenschap maar blij dat ik hier naar toe geleid ben. Op dit moment mag ik zeggen dat ik me hier thuisvoel. Dank jullie daarvoor. Hopelijk kan ik binnenkort weer bij de diensten zijn.

Groet van Lina Sibum-Mulder

Hartelijk dank voor de bloemen en alle medeleven en gebeden na het overlijden van m'n kleindochtertje Kaylee (keely). Dat heeft mij en de familie erg goed gedaan.

MaRia Luijendijk-Vos

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen.

Ik had het gehoord via kerkdienst gemist maar het was toch een hele verrassing!!

Helaas ben ik nog niet opgeknapt, van de luchtweginfectie, maar dat komt wel weer.

per 1 januari ga ik vervroegd met pensioen, nu kunnen mijn collega's alvast wennen als ik niet meer daar werkzaam ben.

Nogmaals bedankt!!

Peter van de Weel



Diaconale informatie



Wensboom 2023 wie helpt mee

Zaterdag 16 december is het alweer zover, dan wordt de Wensboom in het Alexandrium weer opgetuigd met allerlei wensen van kinderen uit gezinnen waar voor Sinterklaas- of kerstcadeautjes geen geld is. Want één op de 5 kinderen (20%) in Rotterdam groeit op in armoede. Het Armoede Platform Prins Alexander (APPA) wil ook dit jaar (voor de 19^e keer) zorgdragen dat de wensen van deze kinderen worden vervuld. Via uitdeelpunten van de Voedselbank en schoolmaatschappelijk werk van verschillende basisscholen in Prins Alexander komt APPA aan de wensen van kinderen. De boom staat op 16 december van 11.00 uur tot 15.00 uur tegenover het Kruidvat bij de overloop richting de Megastores.

Wel zijn er **vrijwilligers** nodig die zich voor één uurtje of de hele tijd beschikbaar willen stellen om mee te helpen met het vervullen van wensen. De activiteit is heel eenvoudig: wensen in de boom hangen, wenskaartjes uitgeven aan wensvervullers, bijhouden van administratie van de ingeleverde cadeautjes. Het levert altijd leuke en mooie gesprekken op bij de boom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk den Breejen henkdenbreejen@openarms.nl coördinator Wensboom of bij Marijke van der Wenden 06-46207888

Kerstviering woensdag 20 december

In samenwerking met de PCOB organiseert de diaconie ook dit jaar de traditionele kerstviering. Vrijwilligers gaan vooraf aan de slag om de kerkzaal in kerstsfeer te brengen en te zorgen dat het u aan niets ontbreekt die middag.

Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom, waarna we om 12.30 uur starten met de kerstlunch. Na de lunch is er een kerstviering o.l.v. Jils Amesz, daarna volgt er een pauze waarin een borreltje wordt geschonken, zoals het wel bekende advocaatje met slagroom. Vervolgens gaan we luisteren naar een mooi kerstverhaal vertelt door Gonny Boot en sluiten we de middag af met een laatste borrelronde. Met een leuk presentje vertrekt iedereen vanaf 16.00uur weer huiswaarts. U komt toch ook?

Wel even aanmelden bij Gonny Boot, zodat wij voldoende inkopen kunnen doen: 06- 22 432 707 of e-mail: diakonie.7.kamp@gmail.com

Informatie bij de collecte van:

Zondag 25 december Help kinderen in Oekraïne de oorlog door Er zijn bijna geen kinderen in Oekraïne, die niet blootgesteld zijn aan de gevolgen van de oorlog in hun land, die op 24 februari 2022 begon toen Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Bijna 2 jaar lang oorlog betekent al die tijd omgaan met gevoelens van angst, verlies en verwoesting. De psychosociale gevolgen hiervan voor kinderen kunnen een leven lang doorwerken. Kinderen hebben een einde aan deze oorlog nodig om hun kindertijd terig te krijgen en te beginnen met herstel. Tot dat gebeurt, is het belangrijk om hun zo goed mogelijk veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning te bieden. Dat is wat Kerk in Actie wil bieden aan kinderen in Oekraïne. Ze krijgen een veilige plek om te spelen, psychosociale hulp en er zijn mobiele locaties waar ze even kunnen opwarmen. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat er eten op tafel is.

Arina Yakymenko (4) was 3 jaar toen ze Marioepol moest ontvluchten. "Als de sirene klonk, betekende dat dat er raketten vlogen. En als ze ergens vielen, hoorde je ba-bah". Nu woont ze in een opvangcentrum in Kamianske. Net als duizenden andere kinderen heeft Arina veel achter moeten laten. Van medewerker Yana kreeg ze een mooi bed in het centrum. "Met een eigen bed kunnen kinderen een warm en veilig plekje creëren", vertelt Yana. "Het is een stukje privéruimte. Voor kinderen is het moeilijk om hun emoties te uiten, maar ze lijden wel. Ze hebben normaal gesproken blije gezichten, maar onze kinderen lachen niet meer." De collecte van 25 december is voor deze kinderen.

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken, t.n.v. **Wijkdiaconie Zevenkamp**: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk!



Wijkactiviteit De Regenboog in de Ontmoetingskerk

Vanaf januari 2024 biedt de diaconie in samenwerking met de PCOB u, 2 wijkactiviteiten per maand aan.

Iedere **2^e woensdag van de maand** van 14.00 uur – 16.00 uur en

iedere 4^e woensdag van de maand van 12.00-16.00, op deze woensdagen is er om 12.30 uur een lunch.

Op enkele momenten in het komende jaar wijkt de 4^e woensdag af zoals op 31 januari, vooraf informeren u over de juiste datums in de Ontmoeting.

Woensdag 10 januari – van 14.00 – 16.00 uur lezing

Door de eeuwen heen door Frans van Vliet

Woensdag 31 januari – van 12.00 - 16.00 uur

Bloempotten mozaïeken o.l.v. Tanja Demper

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: telefonisch 06-22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

Namens Aad, Marion, Gonny en Marijke

Overzicht collectes november en december

19-11-2023	Wijkdiaconie	€ 10,00
19-11-2023	Wijkkerk	€ 7,55
26-11-2023	PKN Pastoraat	€ 19,10
26-11-2023	Wijkdiaconie	€ 18,50
03-12-2023	Wijkkerk	€ 12,50
03-12-2023	Wijkdiaconie	€ 12,50



Begroting

Begroting 2024 Diaconie en Kerkrentmeesters Rotterdam Noordrand

In de afgelopen vergadering van de algemene kerkenraad zijn de begrotingen van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters goedgekeurd. Zoals u gewend bent publiceren wij deze begrotingen via de website van PKN Rotterdam Noordrand. U kunt de begrotingen vinden bij de ANBI gegevens op de website: <http://www.rotterdamnoordrand.nl>. Indien u vragen of

opmerkingen heeft over de begroting van de diaconie kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Diakenen, Linda de Vries (06-52759901 / cvd.penningmeester@gmail.com) en voor vragen over de begroting van de kerk kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Hanneke van Krimpen (06-46038400 / penningmeestercvk@rotterdamnoordrand.nl)

Culturele koffieochtend

Vrijdag 5 januari 2024

Versierde meelzakken in de Eerste Wereldoorlog



Op vrijdag 5 januari 2024 wordt er in de Fonteinkerk weer een Culturele Koffie Ochtend gehouden met als spreker Annelien van Kempen.

[Annelien van Kempen heeft zich gespecialiseerd in de studie van versierde meelzakken uit de Eerste Wereldoorlog.](#) In die oorlog versierden Belgische meisjes, vrouwen en kunstenaars voor liefdadige werken en uit dankbaarheid voor voedselhulp bloemzakken met borduurwerk, schilderijen en geklost kant. Ook maakten zij er kleding van. 'Amerikaanse bloemzakken' zijn het symbool van de bevoorrading van België tijdens de Grote Oorlog geworden en 100 jaar na dato lijken ze een mythische geschiedenis te hebben.

De meelzakken fascineren Van Kempen: 'Ze zijn kleurrijk, stralen schoonheid uit en maken nieuwsgierig. Het is een schrijnend contrast met de trieste zwart-wit beelden van vechtende soldaten in loopgraven en in puin geschoten gebouwen'.

Van Kempen beschrijft haar zoektocht naar verborgen zakken in musea, onderzoek in archieven, ontmoetingen met verzamelaars en vertelt verhalen over deze 'zakken vol herinneringen'.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: internationale humanitaire hulpverlening door privaat-publieke samenwerking, vrouwen ondernemen actie, werkgelegenheid voor vrouwen, graanoverslag in de Maashaven van Rotterdam en nog veel meer.

Ook neemt Van Kempen enkele geborduurde meelzakken uit 1914/1915 mee, zodat de aanwezigen die zelf kunnen zien en voelen.

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de kosten.

Tijd: Vrijdag 5 januari 2024 van 10 - 12 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Plaats: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam

Onderwerp: Versierde meelzakken in de Eerste Wereldoorlog

Komende onderwerpen:

2 februari Leo Brand – natuurfotograaf over de flora en fauna in de Alpenlanden

1 maart Nog niet bekend

5 april Hendrina Veldhuyzen over de Babs (bijzonder ambtenaar burgerlijke stand)

Namens de commissie
Marijke Kwant

Wereldlichtjesdag in Open Hof



Op zondag 10 december 2023 is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag staan we

met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en op welke wijze dan ook zijn overleden. We eren en herinneren al die kinderen door een kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. Ook dit jaar gebeurt dat weer in Open Hof.

Als u een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.

Muzikale medewerking wordt verleend door de Kindercantorij Open Hof en de avond wordt geleid door Joan van Kempen. De aanvangstijd is 18.45. De deuren staan open om 18.30. De bijeenkomst duurt ongeveer drie kwartier en na afloop is er gelegenheid om bij koffie en thee nog na te praten. Wilt u meer informatie, stuur dan een email naar: wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl

Zie voor meer informatie ook www.wereldlichtjesdag.nl

Vandaag lezen wij...



[Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2023](#)

Stop de persen!

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting 2e helft 2023

Nr 18 deadline kopij: 28 december, verschijnt 30 december

*De redactie van kerkblad Ontmoeting
wenst u allen prettige feestdagen*



Belangrijke adressen

Ds. J. Amesz
T: 06-39139391
E: jga919@xs4all.nl

Kerkgebouw:
Ben Websterstr.1
T: 010-421 52 87

Gebruik kerk:
J. Berghout
T: 06-11412722

Scribaat:
T: 06-470 97 653
E: info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Ledenadministratie:
G. Boot, T: 06-224 32 707
E: ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Overige
Coördinatie Autodienst:
A. Gille
T: 06-36090417

Ontmoeting:
E: kerkbladontmoeting@gmail.com

Sleutel Kerk af te halen bij:
M. Kleiman
Cole Hawkinspad 3
T: 010-455 40 21

Geven

Algemene kerkelijke giften:
NL13 RABO 0133 5866 69
t.n.v. Protestantse gemeente
Rotterdam-Noordrand met
vermelding gift of gift NN

Diaconale giften:
NL58 RABO 0311 8261 72
t.n.v. Wijkdiaconie
Zevenkamp-Rotterdam

Kerkbalans:
NL67 RABO 0373 7223 89
t.n.v. CVK
Protestantse Gemeente
Rotterdam-Noordrand

Verklaring Digitale Ontmoeting t.b.v. Algemene verordening gegevensbescherming.

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens in de Digitale Ontmoeting, welke op de website is terug te vinden. Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van de Digitale Ontmoeting. Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen. Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via:

kerkbladontmoeting@gmail.com

www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl

This email was sent to obtdijk@telfort.nl
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
nonprofit · Ben Websterstraat 1 · Rotterdam, ZH 3069 XJ · Netherlands

