



Digitale Ontmoeting, jaargang 9, nummer 5 28 maart 2026

De volgende digitale Ontmoeting verschijnt op zaterdag 18 april.
U kunt tot en met donderdag 16 april kopij (het liefst in WORD) mailen naar kerkbladontmoeting@gmail.com. Voor overige deadlines kopij en verschijningsdata in 2026, zie onderin dit nummer onder het kopje "Stop de persen!"

**De diensten beginnen om 10:00 uur tenzij anders aangegeven
en zijn ook online te zien via onderstaande link:**

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/544-Ontmoetingskerk-Rotterdam-Zevenkamp>

	Zondag 29 maart Palmzondag	Donderdag 2 april, 19.30 uur Witte donderdag H.A.
Voorganger:	Ds. G. Arnoldus	Ds. M. Doolaard
1e collecte:	Wijkdiaconie	Wijkkerk
2e collecte:	Wijkkerk	-
Organist/pianist:	E. van Dalum	A. Gille
Autodienst:	O Buitendijk 06-14742883	-
	Vrijdag 3 april 19.30 uur Goede Vrijdag	Zaterdag 4 april 19.30 uur Stille Zaterdag
Voorganger:	Ds. J. Amesz	Ds. M. Doolaard
1e collecte:	-	Wijkkerk
2e collecte:	-	-
Organist/pianist:	E. van Dalum	A. van Driel
Autodienst:	-	-
	Zondag 5 april 1e Paasdag	Zondag 12 april
Voorganger:	Ds. J. Amesz	Ds. D. Rietveld
1e collecte:	KIA Werelddiaconaat: kinderen India	Wijkkerk
2e collecte:	Wijkkerk	Wijkdiaconie
Organist/pianist:	A. van Driel	E. van Dalum
Autodienst:	G. Agtersloot 06-10140147	G. Agtersloot 06-10140147
	Zondag 19 april ICAD dienst	Zondag 26 april gezamenlijke dienst in Open Hof
Voorganger:	Ds. J. Amesz	Ds. F. Timmers
1e collecte:	Wijkdiaconie: ICAD	via Open Hof
2e collecte:	Wijkkerk	via Open Hof
Organist/pianist:	E. van Dalum	via Open Hof
Autodienst:	W. Huijser 06-83576748	-

Diensten in de Vijf Havens:

Zondag 12 april: Ds. A. Zeeman, Aanvang 10.30 uur

Van dag tot dag in de Stille Week

Al in de derde eeuw na Chr. werd de viering van twee Paasdagen uitgebreid tot een hele week.

Deze Stille Week – ook wel ‘goede week’, ‘heilige week’ of ‘grote week’ genoemd – is in het christendom de naam geworden voor de week die begint met Palmzondag en eindigt op Paaszaterdag.

Daarmee vormt de Stille Week tevens de afsluiting van de zogenaamde Veertigdagentijd die voorafgaat aan de viering van het Paasfeest.

In deze week voor Pasen vallen Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Wanneer het Palmzondag is vieren we dat Jezus als de langverwachte messiaanse Koning de heilige stad Jeruzalem wordt binnengebracht. Een enthousiaste menigte plukt takken van de palmbomen en geeft Hem een koninklijk onthaal.

Op Witte Donderdag wast Jezus de voeten van zijn leerlingen en viert met hen het laatste Avondmaal. Na afloop hiervan gaat Jezus met zijn leerlingen naar de Olijfberg waar zijn gevangenneming plaatsvindt.

Op Goede Vrijdag gedenken we het sterven van Jezus Christus op de kruisheuvel Golgota even buiten de stadsmuren van Jeruzalem en de begrafenis.



Dan wordt het Stille Zaterdag, de dag dat Jezus rustte in zijn graf. Verslagen en bang houden de leerlingen van Jezus zich schuil.

Tijdens de Paaswake wordt de (nieuwe) paaskaars aangestoken: symbool van het Licht van Christus dat doorbreekt in de duisternis. De kerkgangers steken hun kaars bij de paaskaars aan en begroeten elkaar met de woorden: 'Christus is verrezen!' en 'De HEER is waarlijk opgestaan!'

Dan wordt het Paaszondag. We vieren het feest van Jezus' opstanding uit de dood. De evangeliën vertellen ons hoe Hij is verschenen aan de vrouwen die Jezus tijdens zijn leven op aarde waren gevolgd en aan zijn leerlingen.

Op Paasmorgen zal Frank Krudde temidden van onze gemeenschap de doop ontvangen. Ook zal hij als op stapje tot zijn doop belijdenis van zijn geloof afleggen.

Met Pasen vieren we daadwerkelijk feest!

Wees welkom in de diensten!

Jils Amesz

De boodschap van Pasen

Beste lezer en lezeres,

Sta eens een moment stil bij deze vraag: wat doe je met de boodschap van Pasen?

Misschien zijn we geneigd om eerst te vragen of we het kunnen geloven — de opstanding van Jezus. Maar misschien ligt de diepere vraag ergens anders. Niet

óf je gelooft, maar wat je met dat geloof doet. Want ook wij leven, midden in het leven, vaak met sporen van dood om ons heen en in onszelf.

Na die eerste paasdag was de wereld niet ineens anders. Het leven bleef kwetsbaar, onzeker, soms zwaar. En juist daarom blijft die vraag klinken: wat doe je met de boodschap van Pasen?

Als het alleen een gedachte blijft, een overtuiging in je hoofd, verandert er weinig. Het leven gaat door zoals het ging. Maar het Paasverhaal laat iets anders zien.



Aan het begin van dat verhaal ontmoeten we mensen die vastgelopen zijn. Mensen zonder hoop. De discipelen zitten stil, teruggetrokken, alsof alles voorbij is. De Emmaüsgangers lopen weg van Jeruzalem, weg van wat ooit hun verwachting was. De vrouwen gaan naar het graf, zoekend, verward, misschien zonder goed te weten waarom.

En toch... datzelfde verhaal eindigt anders.

Langzaam, bijna onmerkbaar eerst, komt er beweging. Mensen staan op. Ze keren om. Ze gaan terug. Ze gaan spreken. Wat eerst gesloten en zwaar was, komt weer in beweging. Niet omdat alles ineens eenvoudig wordt, maar omdat zij iets hebben ontdekt: leven sterker dan de dood.

En dat is misschien de kern van Pasen. Niet alleen dát er opstanding is, maar dat die opstanding iets in beweging zet.

Misschien herken je het wel — dat er plekken zijn in je leven die stil zijn gevallen. Waar hoop is verdwenen. Waar iets afgesloten voelt: in jezelf, in een relatie, in verwachtingen die niet zijn uitgekomen.

Pasen nodigt niet uit tot een snelle oplossing, maar tot een kleine beweging. Een stap. Een omkeer. Een begin.

Wat als opstanding betekent dat je, juist daar waar het vastzit, weer een beetje in beweging komt?

Wat als geloven betekent dat je niet blijft zitten waar je zit?

Misschien is dat de stille uitnodiging van Pasen: om niet alleen te kijken naar wat dood lijkt, maar om te zoeken naar waar nieuw leven mogelijk is.

En om, hoe klein ook, die richting te kiezen.

Achter Hem aan, die ons is voorgegaan — Jezus Christus, de Opgestane.

Ik wens u goede Paasdagen.

Jils Amesz

Bedankt!

Lieve mensen,

Tot mijn grote verrassing werd ik zondag 8 maart verblijd met de bloemen van de Ontmoetingskerk.

Al eerder genoot ik dit voorrecht, dit keer was de vervanging van mijn linker heupgewricht aanleiding om mij te bedenken met deze speciale groet.

Het gestel heeft nog wel even geduld nodig om weer in zijn 'oude doen' te komen.

Veel dank voor dit mooie, kleurrijke duwtje in de goede richting!

Guus Koelman

-o-o-o-o-



Lieve mensen van de Ontmoetingskerk,

Bij dezen willen we jullie bedanken voor de blijken van medeleven die we hebben ontvangen na het overlijden van Cok Verver.

Het is heel fijn om te weten dat Cok zo lang mee heeft kunnen doen in zo'n warme gemeenschap. Cok heeft veel verteld over wat dat voor haar heeft betekend.

Met name voor alle aandacht, gezelschap, steun, hulp en vriendschappen willen we jullie dan ook hartelijk bedanken. Het was een belangrijk onderdeel van haar leven.

Wij missen haar en beseffen dat wij daarin niet alleen zijn. Laten we verder gaan met de goede herinneringen die zij ons naliet.

Esther, Wim & Jozien Verver

Diaconale informatie

Datum om in de agenda te zetten

- Samen Eten 29 april aanvang 18.00 uur, inschrijfformulier in de kerk

Achtergrond bij de collecte van: **Zondag 5 april India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst**

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.

Dalits betekent: vertrapte of verdrukte.

Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Het kastenstelsel is een systeem dat mensen verdeelt in groepen en waarmee hun positie in de maatschappij wordt bepaald.

Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken, geminacht en verwaarloosd. Door deze discriminatie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Cards is in India een belangrijke bron van ondersteuning voor Dalit-kinderen, ze bieden hun onderwijs, microkredieten en culturele programma's aan met als doel om hen weer zelfvertrouwen te geven.

Cards is erkend door de Indiase overheden, heeft meer dan 1.000 medewerkers en is aanwezig in ongeveer 1.500 dorpen en sloppenwijken.

Cards biedt Dalit-kinderen ondersteuning aan door middel van huiswerkbegeleiding, maar ook via muziek, dans en sport.

Hierdoor krijgen de Dalit-kinderen weer zelfvertrouwen omdat ze de moeite waard zijn en verbeteren hun schoolprestaties.

Cards besteedt ook veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Via deze vorm wil Cards 'kinderarbeid vrije-zones' tot stand te brengen en sociale verandering teweeg te brengen in de Dalit-gemeenschap.

Zondag gaan de collectezakken rond of u kunt uw gift overmaken naar: IBAN NL58 RAB0 0311 8261 72 t.n.v. Wijkdiaconie Rotterdam-Zevenkamp o.v.v. paascollecte India. Hartelijk dank voor uw gift.

Diaconie - project weggeeflokaal op Kindcentrum De Buskesschool

Pauline van der Ent is brugfunctionaris- en schoolmaatschappelijk werker van Kindcentrum De Buskes van de ds. Buskesschool. Zij heeft aan de diaconie om hulp gevraagd, waar wij graag bij zouden willen helpen. Hierbij de volgende informatie:

Achter de schermen zijn we afgelopen maanden op school druk bezig geweest om het weggeeflokaal in te richten. Met behulp van ouders is de weggeefkast in elkaar gezet, zijn de levensmiddelen en verzorgingsproducten uitgezocht en ingekocht.

Dinsdag 10 maart was de start van het weggeeflokaal.

Binnen de school zijn er veel ouders die moeilijk of niet kunnen rondkomen. Voor hen is deze kast bedoeld. Een aantal is al bekend, maar zeker nog niet allemaal. Er is veel schaamte. Sommige mensen hebben een uitkering en daardoor een laag inkomen.

Maar ook mensen met een hoger inkomen kunnen het moeilijk hebben.

Vanuit mijn functie als Brugfunctionaris steek ik hierop in, waardoor er steeds meer ouders in beeld komen. Een aantal ouders krijgt ook een boodschappenkaart vanuit het Rode Kruis. Hierdoor krijgen ze een extraatje om elke maand boodschappen te doen.

Verder staan er in het lokaal ook kledingrekken en bakken met kleding. Ook hier kunnen ouders uitzoeken wat ze nodig hebben.



De weggeefkast staat in het lokaal en wordt steeds aangevuld met levensmiddelen en verzorgingsproducten. Op alle schooldagen kunnen ouders die het nodig hebben spullen uit de kast meenemen. Denk aan rijst, pasta, crackers, broodbeleg, soep, maar ook verzorgingsproducten.

Vanuit school wordt bijgehouden of er aangevuld moet worden. Dit wordt grotendeels bekostigd vanuit het jeugd educatiefonds. Maar deze gelden zijn niet voldoende. Met name de verzorgingsproducten zijn erg duur en kunnen we niet voldoende inkopen.

Daarom hebben we een beroep gedaan op de diaconie van de Ontmoetingskerk om een inzameling te doen voor verzorgingsproducten. Te denken valt aan tandpasta, tandenborstels, zeep, shampoo en conditioner, douchegel, deodorant (man/vrouw), tampons, luiers, haargel, haarspeldjes en -klemmetjes.

We hopen dat u vanuit de diaconie dit wil ondersteunen en een inzameling wil houden.

Onze dank is groot.

Pauline van der Ent.

Als u mee wilt helpen kunt u de aangegeven verzorgingsproducten meenemen en in de mand op de tafel naast de ingang deponeren, dan zorgen wij dat het bij Pauline komt.

Bloemenbusje

Een gift voor het bloemenbusje kunt u ook rechtstreeks overmaken, t.n.v. **Wijkdiaconie Zevenkamp**: NL58 RABO0311 8261 72 o.v.v. bloemenbusje is het meest duidelijk



De Regenboog/ PCOB activiteit in de Ontmoetingskerk

Afgelopen woensdag 25 maart, stond de wijkactiviteit in het teken van de traditionele paasviering.

Zo'n 42 deelnemers en vrijwilligers hebben genoten van een geweldige middag die startte met een lunch. Daarna volgde een mooie viering en na een kopje koffie of thee met paaskoekjes en -eieren vertelde Gonny weer een prachtig verhaal.

De afsluitingsborrel werd omlijst door pianomuziek van Otto Buitendijk.

Wij bedanken eenieder die heeft bijgedragen aan deze fantastische middag.



De eerstvolgende wijkactiviteiten zijn op:

Woensdag 22-04 13.30-16.00 uur spelmiddag

Woensdag 13-05 12.30-16.00 uur presentatie huisarts Leanne Buitendijk

Woensdag 27-05 13.30-16.00 uur schilderen o.l.v. Otto Buitendijk

Deelname is gratis wel graag even aanmelden: [telefonisch](tel:06-22432707) 06-22432707 of per email diakonie.pkn.7kamp@gmail.com.

Marissa Koolhaas en Madeleine Boertje op het Marktconcert van 8 april

Op woensdag 8 april verzorgen de zussen Marissa Koolhaas (piano) en Madeleine Boertje (fluit en zang) een Marktconcert in Open Hof. In een sfeervol programma rond het thema "tijd" klinken onder andere bekende melodieën, pianomuziek en een ontroerend gedicht.



Madeleine Boertje is fluitiste en dirigente en staat voor diverse harmonie- en symfonische blaasorkesten. Marissa Koolhaas werkt in het dagelijks leven als pedagoog, maar is ook een getalenteerde pianiste met een eigen stijl waarin lichte muziek en een klassieke speelwijze samenkomen. Aan het concert werkt ook Isabelle Roelofs mee. Zij bespeelt een alpenhoorn van maar liefst 3 meter en 63 centimeter lang.

Het concert begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 11.40 uur. De entree is vrij, met een collecte na afloop. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door CultuurConcreet.

Vandaag lezen wij...



[Via deze link vindt u het bijbelleesrooster van 2025](#)

Stop de persen!

Verschijningsdata van de Digitale Ontmoeting:

Nr. 6 deadline kopij: 16 april, verschijnt 18 april
Nr. 7 deadline kopij: 7 mei, verschijnt 9 mei

Nr. 8 deadline kopij: 28 mei, verschijnt 30 mei
Nr. 9 deadline kopij: 18 juni, verschijnt 20 juni

Colofon

Ds. J. Amesz Telefoon: 06-391393391 E-mail: jga919@xs4all.nl

Kerkgebouw, Ben Websterstraat 1, Telefoon: 010-421 52 87

Zaalhuur, J. Berghout, telefoon: 06-114 12 722

Scribaat,
Telefoon: 06-470 97 635, E-mail: info@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Ledenadministratie:
G. Boot, Telefoon: 06-224 32 707,
E-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkzevenkamp.nl

Overige:

Coördinatie autodienst:
A. Gille, Telefoon: 06-360 90 417

Kerkblad Ontmoeting:
E-mail: kerkbladontmoeting@gmail.com

Giften: Algemene Kerkelijke giften
NL13 RABO 0133 5866 69
t.n.v. Protestantse gemeente Rotterdam - Noordrand
met vermelding gift of gift NN

Diaconale giften:
NL58 RABO 0311 8261 72
t.n.v. Wijkdiaconie Zevenkamp - Rotterdam

Kerkbalans:
NL67 RABO 0373 7223 89

Verklaring Digitale Ontmoeting t.b.v. Algemene verordening gegevensbescherming.

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens in de Digitale Ontmoeting, welke op de website is terug te vinden. Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van de Digitale Ontmoeting. Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen. Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via:

kerkbladontmoeting@gmail.com

www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl

This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

nonprofit · Ben Websterstraat 1 · Rotterdam, ZH 3069 XJ · Netherlands

